



World Homeless Day

Je ergste nachtmerrie: het leven op een vuilstort.

In 2017 vertrok Tim Hofman voor een BNN programma naar Dandora, de meest onveilige plek van Nairobi, Kenia. Dandora is een berg van rottend afval en beslaat een gebied van ongeveer 13 hectare. Het is één van de grootste vuilnisbelten van Afrika waar bendes de dienst uitmaken en de overheid en politie op afstand houden door o.a. geweld. Criminaliteit krijgt vrij spel en de politie gaat er nauwelijks naar toe uit angst voor hun eigen leven. De macht van de gangsters is groot. Ze komen er eigenlijk alleen wanneer zij hiervoor toestemming krijgen van de bendeleden.

Je kunt het zien als een soort samenleving binnen de samenleving. Het is de woon- en werkplaats van zo'n 4.000 mensen die leven van het afval. Slapen doen ze in kartonnen dozen en het horen van geweschoten 's nachts is niet iets waar ze van opkijken. Vrouwen en meisjes zijn een enorm kwetsbare groep en worden voor hun leven getekend door het vrij spel van die criminaliteit. Er vinden veel verkrachtingen plaats omdat dit niet gezien wordt als een misdaad. "Sommigen zien het als sociale bezigheid." "Het is als voetballen of muziek maken."

De meeste straatjongeren die Tim tegenkomt hebben geen ouders meer, wat een reden kan zijn dat zij hier terecht gekomen zijn. Ze leven naar de momenten waarop de vuilniswagens arriveren. Het binnenkomende vuilnis wordt grondig uitgepluisd op zoek naar eten, drinken en spullen om te verkopen. Om te kunnen overleven en om dit werk dag in dag uit aan te kunnen worden er vaak naar drugs gegrepen. Vooral lijmsnuiven is hun dagelijkse kost, iets

waar ze maar al te graag mee stoppen: “als we naar school zouden gaan, zouden we het niet nemen.”

Het is misschien lastig om je voor te stellen hoe zo'n onveilig, onhygiënisch leven er aan toe gaat. Er schuilt zelfs een hele structuur achter. Er is een management en er zijn regels, gemaakt door de bendes. Niet iedereen mag bijvoorbeeld bij alle vuilnis komen.

Het programma geeft je een 45 minuten durende visualisatie van de keiharde realiteit, het dagelijkse leven van de mensen op en rondom Dandora. Zie HIER de hele aflevering.

<https://www.youtube.com/watch?v=YzA0Xk4Veaw>

Het blijft bijzonder om te zien hoe sommigen in zulke erbarmelijke situaties – zonder uitzicht op een toekomst – positief kunnen blijven, dromen van een carrière als chauffeur of geld verdienen met de muziek die ze maken, blij zijn dat hun moeder geen abortus heeft gepleegd en dromen over het stichten van een eigen gezin met 10 kinderen. Een aantal jongeren heeft een hiphop school opgezet om hun hiphop skills te oefenen. Een plek waar ze zichzelf en elkaar motiveren om uit de sloppenwijken te komen, om sterk te blijven. Een lichtpunt aan het eind van die donkere tunnel.

Dit is slechts een – vreselijk – voorbeeld van het leven zonder onderdak. Er zijn nog zó veel meer plekken in de wereld waar men geen dak boven zijn of haar hoofd heeft. Ook in Nederland. Daar leven de daklozen weliswaar niet op een vuilnisbelt, maar ook zij hebben geen veilig thuis waardoor criminaliteit en overmatig drugs- of alcoholgebruik op de loer liggen. Laten we daar vandaag – op de dag van de daklozen – samen éxtra bij stil staan na het zien van deze beelden of het lezen van deze blog.

Zulke beelden blijven ook ons nog altijd enorm raken. Het laat ons buitengewoon voelen dat we ontzettend trots en dankbaar zijn op het werk dat we doen, samen met onze lokale projecthelden (lees: projectpartners) en investeerders. We maken écht een verschil. Laten we Watoto Wema als voorbeeld nemen. Gelukkig bestaan er organisaties in Kenia, Nairobi, zoals zij om kwetsbare jongeren, die nergens naartoe lijken te kunnen, op te vangen in hun centre. Een duurzame leef- en leeromgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen richting een zelfstandig bestaan. Elk kind en zijn of haar situatie is anders. Watoto stemt het behandelplan op hun behoeften af. Maatwerk. Het eerste half jaar van 2019 creëerden we voor 122 kinderen nieuwe toekomstkansen. Een prachtig resultaat, maar zoals je hebt kunnen zien of lezen is dit bij lange na niet genoeg! En wat betreft onze commitment richting Watoto om het projectjaar volledig te kunnen funden – om zoveel mogelijk kids te helpen – zijn we er ook nog niet. We hebben nog **€ 7630,06** nodig. Jij kan ons daarbij helpen! Door een kleine bijdrage, die van grote betekenis is, of het delen van dit bericht. Want delen is vermenigvuldigen!

Help je mee?

#werelddaklozendag #sharingiscaring #watotowema #nairobi #kenia #slumbs #kids
#worldhomelessday #homeless